

## *Μετά πολλά χρόνια*

Τον Μιχάλη Σακελλαρίου τον είχα Καθηγητή στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου. Θυμάμαι ακόμα αμυδρά αναλύσεις που μας έκανε γνωστών έργων όπως του Faust του Goethe και του Peer Gynt του Ibsen. Το μάθημά του μας άρεσε και τον σεβόμασταν.

Μετά το τέλος των γυμνασιακών μου σπουδών τον έχασα τελείως. Τον ξανα συνάντησα μετά πολλά χρόνια, όταν ήμουν ήδη συνταξιούχος.

Μαζευόμασταν, εκείνη την εποχή, μια μικρή συντροφιά στο σπίτι μιας κοινής φίλης και συζητούσαμε τα θέματα που παρουσίαζαν ενδιαφέρον εκείνες τις μέρες από πλευράς πολιτικής, ανθρωπίνων σχέσεων, διαφόρων εκδηλώσεων, λογοτεχνίας κ.α.

Του διηγήθηκα τότε ότι μελετούσα τον Θεόφραστο και ιδιαιτέρως στο έργο του για τα φυτά της Ασίας που είδαν οι Έλληνες κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Με ρώτησε αν είχα δημοσιεύσει κάτι σχετικό. Του απάντησα πως όχι. Από τότε κάθε φορά που τον συναντούσα με ρωτούσε αν είχα δημοσιεύσει τις μελέτες μου, και όταν του έλεγα όχι με μάλωνε σαν να ήμουν ακόμα η μαθήτριά του Γυμνασίου.

Κάποτε όμως δημοσίευσα μια εργασία μου για την φυσικιά στην αρχαιότητα και αποφάσισα να του την στείλω, γιατί σκέφτηκα πως θα τον ευχαριστούσε να την διαβάσει. Ήταν όμως αργά πια. Έμαθα ότι ήταν πολύ άρρωστος και δεν μπορούσε πια να διαβάσει. Λυπήθηκα γιατί πίστευα πως θα ευχαριστιόταν που έκανα αυτό που θεωρούσε σωστό και απαραίτητο, και ίσως να του είχε αρέσει και η εργασία μου.

*Αννα Χιτζανίδου (απόφ. 1948)*

Γεωπόνος, Διευθύντρια του  
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου